

**Fantastisk – Utroligt – vi kan ikke finde ord for den helt igennem vellykket gratis :  
Grønlandsk-Dansk Familiedag ”Brobygning i Fællesskab” d. 25. maj i Fredericia.**

Over 600 grønlændere og danskere plus parkens øvrige gæster havde fundet vej til Madsby Legepark i Fredericia, hvor en lille gruppe under Fællesforeningen Inuit kaldet ”Tænketank” havde sørget for godt vejr og et dejligt program.

Der blev, sunget - danset - grint - snakket og spist, og for mange suppleret med en masse gensynsknus både af herboende og ikke mindst gæster hjemme fra Grønland.



Flaget blev hejst og den nye Formand for Inuit Anna Lynge, Aalborg holdt velkomsttale, - og var imponeret over så mange fremmødte allerede tidligt på dagen.

Så gik det ellers slag i slag. Køkkenet blev ledet af Kirsten Pedersen og Beathe Lynge Olsen, der var rigtig mange skønne mennesker, der gav en hånd med. Der skulle bespises over 600 mennesker, så pauserne kneb det med, så var det godt med en ekstra hånd.



Så gik det ellers derud af. Takket være de mange kor var der dejlig underholdning – det var både Ikerasak, Aalborg, Kilitaq, Skive, Vejle, Paarnat, Aalborg, Nasigfik Esbjerg, solo optræden med trommedans af Steffine, Aalborg, Lars Attermann en dejlig Dansk sanger og tryllekunstneren Jørgen Fevres trylleshows – noget for såvel børn som voksne.



Ind imellem blev der hygget rundt omkring i Parken.



Og boderne blev flittigt besøgt.



De 3 workshops, hvor man selv kunne producere noget enten i ben hos Knud-Erik Andersen eller Skind hos Katja Pedersen eller perler hos Lars Peter Pedersen blev også ivrigt besøgt af såvel voksne som børn. Herlig aktivitet, hvor resultatet kunne tages med hjem. Succes.

Men det skal ikke være nogen hemmelighed at spisetiderne og kaffemikken som Puiلاسoq, Fredericia stod for var højdepunkter, så der var travlhed når 600 mennesker skulle bispises med traditionel dansk og grønlandsk mad.





Der blev virkelig spist op.

Et hit for børnene var også legepladsen, vi så dem kun, når de var sultne 😊

Men al ting får en ende og det gjorde denne lørdag også.

Som slut på dagen holdt Morten Skovlund en flot tale, hvor hans budskab var :

”Hvor var det godt vi var så mange fremmødte – men man jo altid godt kan være ensom blandt mange- hvis man ikke vil hinanden.

det ville vi alle i dag – og derfor er der plads til endnu flere i fællesskabet næste år – der gerne vil være med til at nedbryde fordomme om hinandens kultur.”

Derefter takkede han de tilstedeværende og arrangørerne.



Flaget blev taget ned virkelig et bevægende øjeblik, mens flagsangen blev sunget.

Hvor efter det behørigt blev lagt sammen indtil næste Familiedag.



Slut på en hel fantastisk dag som kun blev til, takket være vores støtter og sponsorer og en masse frivillig arbejdskraft og opbakning af sangkor og positive glade mennesker.

**Tak til:**

**Tryllekunstner Jørgen Fevre, sanger Lars Attermann, lydmand Kent Mortensen altmuligmand Malik Kristiansen - Kor og solister.**

**Fredericia Kommune og Puliasoq, Fredericia , Lions Grønlandsudvalget, Sparnord Fonden, Fællesforeningen Inuit, Rema 1000, Skolegade,Vejle, Royal Greenland, Great Greenland, Peter Larsen kaffe, Dan Cake, Højer Pølser og Hønseriejer Beck, Als.**

**Ikke mindst til personalet i Madsby Legepark - flot gået.**

Glade taknemlig hilsener  
projektgruppen "Tænketank"

Billederne er taget af: Thomas Markussen, Vejle og Ole Henning Hansen, Kastrup